

Tekst: Efeziërs 6: 10

Thema: Wy moatte yn 'e beage

Liturgie: Welkom
Lied 705: 1,3 (Ere zij aan God, de Vader)
Stilte en begroeting
Lied 195 (Ere zij de Vader en de Zoon)
Gebed
Kindernevendienst
Zingen: Lees je Bijbel, bid elke dag (EL 459)
Lezen: Matteüs 13: 24-30
Efeziërs 6: 10-13
Psalm 18: 9,10 (Alleen Gods weg)
Preek: Wy moatte yn 'e beage
Gebed
Lied 672: 4,5 (Gij liefdevuur van God / Eventueel op mel. van: Dank, dank nu allen God)
Collecten
Inleiding op de maaltijd van de Heer
Lied 975: 1,4 (Jezus roept hier mensen samen / Mel. Lied 913: Wat de toekomst)
Viering
Lied 968: 2,5 (Door God bijeen vergaderd)
Dankgebed
Lied 705: 4 (Halleluja, lof, aanbidding)
Zegen
Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)

Wy moatte yn 'e beage.
Wat is dat nou weer voor thema?
Ik zal eerst maar even uitleggen wat een beage is.
Een beage is een band, een riem, voor om je lichaam.
Dat kan bijvoorbeeld de veiligheidsriem in de auto zijn of het tuigje in de kinderstoel.

Vroeger had de uitdrukking "wy moatte yn 'e beage" met de scheepvaart te maken.
Als er geen wind stond, dan moest een schip getrokken worden. Door een paard. Of door mensen.
Daar was een brede band voor gemaakt, dat je om je bovenlijf kon doen om het schip te trekken.
Dat is de beage.
"Wy moatte yn 'e beage" betekent dus zoveel als: We moeten er tegenaan. De krachten worden op de proef gesteld, want zo'n schip trekken is een zware inspanning. Dat gaat heel wat energie kosten.

Naast de kerk in Jubbega staat het gebouw De Beage. En als je in de hal van De Beage stapt, dan heb je links boven de kapstok een wandschildering van een vrouw en een jongen yn 'e beage. Zij trekken samen het schip, terwijl de schipper aan het roer staat.

Ik moest daar aan denken bij dat stukje uit Efeziërs 6.
Dat is nogal wat, wat Paulus daar schrijft.
Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

Daar denken we niet altijd aan en misschien willen we dat ook liever verdringen. Want dat is allemaal zo ongrijpbaar en eng.

Maar het is wel de realiteit. Er zijn machten en krachten aan het werk, die er op uit zijn om alles kapot te maken en te vernietigen. Daarom schrijft Paulus ook deze woorden: *Zoek uw kracht in de Here, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.*

De duivel.

Daar hoor je niet zoveel meer over.

Ik ken ook mensen, die dat niet kunnen geloven, dat er zoiets als een duivel bestaat.

Dat zal dan wel iets zijn, wat in onszelf zit. Iets dat van binnenuit komt.

Maar in de Bijbel komen we hem wel tegen. De duivel als het brein achter al het kwaad.

Paulus heeft het over hem.

Petrus schrijft over de duivel, die rondgaat als een brullende leeuw om te pakken en te verslinden.

En ook Jezus spreekt in die gelijkenis over het onkruid op de akker over een persoon die in het geniep zijn werk doet.

Het is wel goed om daar even naar te kijken.

Want die gelijkenis volgt na de gelijkenis van dat zaaier. Iemand ging naar zijn land om te zaaien.

En je weet hoe dat gaat met dat zaad. Er worden wat zaadjes weggepikt. Er valt een deel op grond waar het niet goed kan groeien. Sommigen kunnen geen wortel schieten. Anderen worden verstikt.

Kijk, dan gaat het om ons. Om ons hart en om ons leven. Wat daar speelt. Hoe van binnenuit er bepaalde zaken kunnen zijn, die de groei in de weg staan. En bij die zaken kun je van alles bedenken. Dat kunt u en dat kun jij vast wel voor jezelf wel invullen. Dingen die jou belemmeren in jouw geloof.

Maar dan volgt die andere gelijkenis. Die van het onkruid op de akker. Het is alsof Jezus zeggen wil: Mensen, er speelt er nog meer. Want opeens gaat het over iemand, een vijand, die van buitenaf komt -in het donker- en die er alleen maar op uit is om de oogst van die boer kapot te maken. Met andere woorden: Er zijn machten en krachten aan het werk, die wij niet zien, maar die wel ongelooflijk veel invloed kunnen uitoefenen. Achter al het kwaad zit een duistere macht, die er alles aan doet om Gods werk kapot te maken en om de groei van Gods Koninkrijk tegen te gaan.

En dat zien we. Dat merken we.

Er zijn landen, waar de kerk wordt vervolgd en waar christenen in het geheim bij elkaar moeten komen.

De gevolgen van IS, Boko Haram en andere fundamentalistische bewegingen zijn groot. In het Midden-Oosten, in Afrika en ook in Azië neemt de christenvervolging alleen maar toe. Ze zaaien angst en twijfel met hun straffen op het aanhangen van een ander geloof. Want die zijn verbijsterend en onmenselijk. Voor het oog van kinderen worden ouders verkracht, gemarteld en gedood.

En het gevolg is dat veel christenen vluchten.

Neem een land als Syrië. Er zijn er die blijven, omdat ze zich daar door God geroepen weten. Maar toch is er de afgelopen jaren zo'n 40% van de christenen gevlucht.

En dan een land als Irak. Daar hebben de christenen het ook zo moeilijk. In 2003 waren daar nog zo'n 850.000 christenen. Maar dat zijn er nu naar schatting nog zo'n 250.000.

Wil je daar meer over weten, dan kun je kijken op de site van Open Doors. Die stichting komt op voor vervolgte christenen en brengt ook onder de aandacht, wat er wereldwijd gebeurt.

Deze week worden er in de nacht van vrijdag op zaterdag door Open Doors op heel wat plaatsen gebedsbijeenkomsten georganiseerd voor de christenen, die vervolgd worden. In die nacht van 27 op 28 mei blijven duizenden christenen wakker om te bidden voor hun boers en zussen in nood.

Dat is ook het beste wat we kunnen doen.

Het in gebed bij God brengen. Vragen om kracht en volharding voor hen, die dat zo nodig hebben.

Dat is wat Paulus hier noemt: *Je kracht zoeken in de Here en in de kracht van zijn macht.*

Deze nood leggen in de handen van God, die bij machte is oneindig veel meer te doen, dan wij bidden of beseffen. En als je denkt dat het bidden zinloos is, dan heb je het echt mis. Want het gebed van een gelovige vermag veel, omdat God daar kracht aan verleent.

Daarom gaan we dat vanmorgen ook doen. Bidden voor de vervolgte christenen.

Maar we gaan ook bidden voor de mensen, die zo gedreven, bezeten en afgestompt zijn, dat zij tot de meest verschrikkelijke dingen toe in staat zijn. Jezus zegt: Heb je vijanden lief. En daarom gaan we voor ze bidden, dat er toch iets van menselijkheid en liefde in hun leven mag doordringen. Daarom gaan we bidden voor de leiders in deze wereld en voor groepen, die naar de wapens grijpen om hun gelijk te krijgen.

Wy moatte yn 'e beage. Dat is dit: Je handen vouwen. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen je kracht zoeken bij God.

En wat is dat nodig. Dat is hard nodig.

Het gebed. Niet alleen voor de christenen daar.

Maar ook voor de kerk hier in Nederland en voor de kerk hier in onze doarpen.

Want o, wat wordt er geschud en getrokken. Wat is allemaal aan de hand?

De kerk is ziek.

Mensen haken af.

Er is een proces gaande, waarbij je je afvraagt of daar niet meer achter zit. Een duistere kracht, een vijand, die onkruid zaait. Die liefde haat. Die daarom ook God haat. En die alleen maar kapot wil maken.

Juist daarom hebben we dit ook zo nodig. De maaltijd van de Heer om onze kracht in Hem te zoeken door Hem te gedenken. Jezus Christus, de grote Overwinnnaar, die ons Zijn Geest geeft om bij ons te zijn en om ons kracht te geven. Hij geeft wat we nodig hebben om het vol te houden.

Juist daarom is is het gebed ook zo nodig. Als de wind is gaan liggen en de vaart is uit het schip der kerk; als er tegenwind is en het schip der kerk gaat achteruit in plaats van vooruit, dan moeten we dat niet zo maar laten gebeuren, maar dan moatte wy yn 'e beage. Dan moatte wy *biddend* yn 'e beage. Juist nu -in deze tijd van beproeving en verzoeking- is het gebed hard en hard nodig. Want God geeft op het gebed. Zo ontvangen wij Zijn Geest. Zo krijgen wij hoop en kracht.

En waar de Geest komt, daar gebeurt wat. Daar gebeuren wonderen. Dêr helle de wyn oan om het schip der kerk weer vaart te geven en de goede kant uit te laten gaan.

Lieve mensen, het is tijd om te bidden en laten we dat nu ook doen.

Laten we samen bidden:

O Heer wees met uw kerk
en laat ons niet vergaan,
maar zend uw kracht
diep in de nacht
uw kracht om op te staan.

O Heer wees met uw kerk
in landen waar uw kerk vervolgd wordt,
kapot gemaakt wordt.
In landen waar uw kinderen en onze broers en zussen
in het geheim bij elkaar moeten komen.
Heer, wees bij hen en geef hen kracht.
Uw kracht om door te gaan.

O Heer wees met deze wereld,
met de leiders in deze wereld
en met de mensen die tot verschrikkelijke dingen in staat zijn.
Misschien tegen hun eigen wil in.
Misschien omdat ze door wat ze hebben meegemaakt zo gevormd en geworden zijn.
Maar Heer, wees ook met hen en werk in hen,
dat niet de haat het wint, maar de liefde.

O Heer wees met uw kerk
ook hier in Nederland en hier bij ons.
Er wordt getrokken en geschud
aan de fundamenten.
Er zijn machten en krachten aan het werk
om uw kerk en om ons kapot te maken.
O Heer, houd ons vast, geef een herleving,
een opwekking. Zend ons uw Geest.
Uw Geest van kracht.
Uw Geest van hoop.
Uw Geest van vuur.
Uw Geest van wind.

O Heer, wees met uw kerk
en laat ons niet vergaan.
Maar zend uw kracht
diep in de nacht,
dan breekt de morgen aan.

Amen

Piet Hulshof
22 mei 2016