

Gods uitverkorenen

Ze vond het maar nuver.
Die hele discussie over de uitverkiezing.
Dat kon er bij haar niet in.
Dat God van tevoren een aantal mensen had uitgekozen met wie Hij verder wilde gaan.
Daar kon ze niks mee en dat wilde ze ook niet geloven.
Want zo is God toch niet?
En ben je dan als mens overgeleverd aan Zijn willekeur?
De één wel en -helaas pindakaas- de ander niet?
Dat is inderdaad nuver.

Toch spreekt de Bijbel daar wel over.
Over uitverkiezing.
Neem deze gelijkenis van de onrechtvaardige rechter.
Daar gaat het over uitverkorenen die dag en nacht roepen tot God.

Maar wat wordt daar nou mee bedoeld?
Wat is dat eigenlijk?
Uitverkiezing.

Daar is in het verleden veel over te doen geweest.
Daar is zelfs een hele strijd om geweest.
Want koos God die mensen uit, van wie Hij van tevoren wist dat zij zouden gaan geloven?
Of waren er andere gronden, waarop God koos?

Daar zijn hele stukken over geschreven.
Denk bijvoorbeeld aan de Dordtse Leerregels.
Die zijn geschreven in de 17de eeuw om de standpunten van de remonstranten te weerleggen en om duidelijk te maken, hoe het zit met de uitverkiezing.
Maar of ze daar in geslaagd zijn en of het daardoor echt duidelijker is geworden ... dat vraag ik me af.

O zeker, er staan ook mooie dingen in als het gaat om de de verkiezing voor de grondlegging der wereld en dat de uitverkiezing niet afhangt van onze manier van leven.

Maar het heeft ook veel ellende teweeggebracht.
Mensen gingen zich afvragen, of ze wel uitverkoren waren.
Hoe weet je dat dan?
En stel dat je dat niet bent?
Is daar dan niets meer aan te doen?
Is dat dan je lot, bepaald door God?

Ik laat dat nu maar even voor wat het is.
Het is tijd om te luisteren naar Bijbel, naar wat God hierover zegt.
En dan hoor ik gelukkig heel andere geluiden.

Want dan hoor ik teksten over Gods liefde voor de hele wereld.
Over God, die niet wil dat mensen verloren gaan, maar die juist wil dat alle mensen gered worden.

Over die God, die zo ver gaat, dat Hij Zijn Zoon geeft voor een wereld verloren in schuld.

Zo is God.

En zo komt Hij naar ons toe.

Komt Hij naar deze wereld toe.

Met liefde en bewogenheid.

Met uitgestrekte armen.

Met passie en met verlangen om iedereen te helpen.

En ik hoef me niet af te vragen, of dat ook wel voor mij geldt.

Want dat laat God keer op keer horen.

Alzo lief heeft Hij de wereld gehad.

De wereld. Daar hoor ik ook bij.

En God wil dat alle mensen gered worden. Ook daar hoor ik bij.

Zo is God.

Zo komt Hij naar ons toe.

Zo komt Hij ook naar jou en mij toe.

En weet je waarom?

Omdat Hij niet anders kan.

Omdat Hij liefde is!

Omdat Hij al voor de grondlegging van de wereld voor ons heeft gekozen.

Maar hoe zit het dan met de uitverkiezing?

Er zijn toch mensen die uitverkoren zijn?

Ja, dat is waar.

Alleen, dat geldt niet voor een bepaalde groep, die God van tevoren heeft geselecteerd.

Niet voor een select gezelschap.

Nee, het geldt voor alle mensen.

Het geldt voor jou.

Het geldt voor je buurman.

Het geldt voor je collega

Voor ons allemaal.

God komt met die uitgestrekte armen naar ons toe.

En dat wordt zichtbaar, dat wordt heel concreet, in Zijn eigen Zoon.

In Jezus Christus.

Dat is Gods verkiezing.

Hij kiest voor deze wereld.

Hij kiest voor jou en mij.

Hij biedt Zijn genade aan.

Hij wil je graag helpen.

Alleen het is aan jou en mij of we daar op ingaan.

Dat is geen kwestie van willekeur.

Dat hangt ook niet af van je lot.

Maar dat is de keuze die jij en ik hebben.

En het bijzondere is, dat als je dan je hand in Gods hand legt,
als je in Hem gelooft,
dat je dan ziet, dat niet jij de eerste stap zette.
Die stap al veel eerder had gezet.
Hij had al ja tegen jou gezegd, voordat jij ook maar iets kon zeggen.
Ja, voordat ik bestond, had God al voor mij gekozen.

Dat is verkiezing.
Dat is uitverkoren zijn.
Dat is Gods liefde in Jezus Christus voor de hele wereld.
Dat is Gods uitgestoken hand in Jezus Christus voor jou en mij.