

Matteüs 1: 1-17

Fan wa bisto ien?

Liturgie: Welkom
Projectlied: Sporen van de tijd
Bernetsjerke
NLb 441: 1,5,6
Begroeting en Klein Gloria
Gebed
Lezen: [Matteüs 1: 1-17](#)
NLb 462: 1,2,3,4,5,6
Preek: Fan wa bisto ien?
NLb 89: 9,12,13
Gods leefregels
NLb 837: 1,4
Dankgebed
Collecte
Projectlied: Sporen van de tijd
Zegen



Als je iemand voor het eerst ontmoet, dan is het heel normaal om te vragen, waar hij of zij vandaan komt. *Wêr komsto wei?*, vragen we dan. Dat is een heel neutrale en algemene vraag.

En als die ander, dan een plaats noemt, die jij goed kent, dan vraag je verder. *Fan wa bisto dan ien? Van wie ben jij er dan één?* Die vraag gaat al iets dieper en is veel persoonlijker.

Matteüs laat aan het begin van zijn evangelie gelijk zien, van wie Jezus er één is. Het zijn heel wat namen, die daar genoemd worden en meestal slaan we daarom maar liever zulke stukken over. Want wat heb je daar nou aan?

Toch kunnen er ook interessante dingen in staan.

Dat is zeker ook hier het geval.

En dat begint al gelijk in vers 1.

Want als het gaat om de vraag, van wie Jezus er één is, dan staat er: *Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.*

Zoon van David, zoon van Abraham.

Opvallend zoals dat er staat.

Niet eerst: Zoon van Abraham.

Maar: Zoon van David.

Dat is voor Matteüs het belangrijkste antwoord op de vraag: Jezus, fan wa bisto ien? Dan zegt Matteüs: Jezus is allereerst de zoon van David. Daar gaat het in mijn evangelie om. En daar gaat het ook om in die eerste 17 verzen van mijn evangelie.

Door al die namen heen gaat het ten diepste om de naam van David. Daar kom ik straks nog wel op terug.

Er is nog iets, wat opvalt bij Matteüs.

De namenlijst begint of gaat terug tot Abraham.

Als je dat vergelijkt met Lucas, dan gaat Lucas nog veel verder terug naar de eerste mens op aarde. Naar Adam.

Dat heeft te maken met de doelgroep, waarvoor Matteüs zijn evangelie schrijft.

Want Matteüs schrijft dit voor zijn eigen volksgenoten. Voor de Joden. En Abraham is dé grote aartsvader van Israël.

En Lucas schrijft zijn evangelie voor de heidenen. Voor de wereld. Vandaar dat hij de lijn helemaal laat teruglopen tot de eerste mens. Tot Adam.

En dan is er nog een verschil tussen Matteüs en Lucas.

Want Lucas noemt alleen maar mannen. Zelfs Maria komt bij Lucas in het geslachtsregister niet voor.

Bij Matteüs komen er wel vrouwen voor. Maar liefst 5. Dat was in die tijd revolutionair.

Zeker als je bedenkt, dat voor de Joden de vrouwen niet echt meetelden. Die waren ondergeschikt aan de mannen en hadden weinig in te brengen. Dat wordt hier doorbroken.

De afgelopen week werden we bepaald bij het overlijden van Nelson Mandela. De man die zicht verzette tegen de apartheid en die opkwam voor vrede en gelijkheid. Dat was ook heel revolutionair en dat is nog niet eens zo heel lang geleden.

Maar wat Matteüs hier doet, dat is ook ongehoord en zeer ongebruikelijk. Vrouwen in het geslachtsregister van niemand minder dan Jezus. Dat doet me goed. Daar ben ik blij mee.

Alleen als ik kijk naar de vrouwen, die Matteüs noemt, dan word ik daar niet zo vrolijk van.

De eerste vrouw, die Matteüs noemt, is Tamar. Zij is die vrouw die haar schoonvader Juda verleidt. Tamar was getrouwd met Er, een zoon van Juda. Maar Er overlijdt en Tamar blijft kinderloos achter. Het is dan gebruikelijk dat de broer van Er zorgt voor het nageslacht van Er. Dat is het leviraatshuwelijk. En die plicht had Onan, maar Onan wil dat niet. Dan neemt Tamar het heft in eigen hand. Als haar schoonvader Juda terugkomt van een feest, dan verkleedt Tamar zich als een hoer en zij verleidt haar eigen schoonvader. Een zwangerschap is het gevolg met alle narigheid vandien. Wat een bizar verhaal en dat moet dan passen in Gods plan. Onvoorstelbaar.

We gaan naar de tweede vrouw. Dat is Rachab. Een kanaänitische vrouw en ook nog een hoer. Dat is ook de reden dat zij een rood, scharlaken koord in huis heeft. En ook deze vrouw krijgt een plaats in het geslachtsregister van de Here Jezus. Nou, het moet toch niet gekker worden, zeg. Maar Salmon valt voor deze vrouw en uit hun huwelijk wordt Boaz geboren, die later trouwt met Ruth.

En dat is de derde vrouw in Matteüs 1. Ruth. Een Moabitische. Weer zo'n heidense vrouw.

Lucas 3

23 Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli, 24 de zoon van Mattat, de zoon van de zoon van de zoon van Jakob, de zoon van Isaak, **de zoon van Abraham**, de zoon van Terach, de zoon van Nachor, 35 de zoon van Serug, de zoon van Reü, de zoon van Peleg, de zoon van Eber, de zoon van Selach, 36 de zoon van Kenan, de zoon van Arpachsad, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, 37 de zoon van Metuselach, de zoon van Henoeh, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, 38 de zoon van Enos, de zoon van Set, **de zoon van Adam, de zoon van God.**

En dan komen we bij de vierde vrouw. Batseba. Maar haar naam wordt niet eens genoemd. Ze heet hier “de vrouw van Uria”. De vrouw van Uria! Achter die naam zit veel verscholen, wat het daglicht niet kan verdragen. Want dan gaat het niet alleen om overspel, maar ook om een moord om alles te kunnen verdoezelen.

Tjonge, jonge, jonge, wat een zootje is dat.
“Goede tijden, slechte tijden” is er niks bij.
En dat is dan je familie.
Fan wa bisto ien?
Ah, bisto sa ien. Dat falt my wol ôf.

Zeg, maar Matteüs, het is fijn dat jij vrouwen noemt in dit geslachtsregister, maar waarom noem jij nou deze vrouwen?
Je had toch ook wel andere vrouwen kunnen noemen?
Een vrouw als Sara bijvoorbeeld? Of Rebecca?
Maar nou noem je zulke vrouwen.
Waarom doe je dat nou?

Nou, zegt Matteüs, omdat dit evangelie is. Dit is een booschap van hier tot Tokyo.
De geschiedenis wordt niet mooier gemaakt, dan dat die is.
Het wordt niet opgepoetst en er worden geen vlekjes weggewerkt.
En het mooie is dat God met onze kromme stokken dan toch rechte slagen kan maken.

Het mooie is ook, dat God geen afstand neemt van mensen die hun boekje te buiten gaan.
God schrijft die mensen niet af.
Maar Hij kiest zelfs voor zulke mensen.
Dat wordt Zijn familie.
Dat wordt Zijn vlees en bloed. Hij kruipt als het ware in hun huid.

God schakelt niet alleen mensen in die keurig en netjes leven.
Maar ook mensen als Tamar, Rachab, Ruth en Batseba worden ingeschakeld.

Als je goed naar dit plaatje kijkt dan zie een schaal met het licht.
En die schaal staat op een voet, waarop allemaal namen geschreven staan.
De namen van de familie van Jezus.
Zij mogen het licht van God dragen.
Door al die namen heen is God aan het werk en is Hij bezig om Zijn licht te laten schijnen.



Er is nog één punt, wat ik graag naar voren wil brengen.
Dat is het getal veertien.
Dat komt in vers 17 maar liefst drie keer voor.

17 Van Abraham tot David telt de lijst dus **veertien** generaties, van David tot de Babylonische ballingschap **veertien** generaties, en van de Babylonische ballingschap tot Christus **veertien** generaties.

Waarom 14?

Komt dat zo uit of zit daar meer achter?

Als je de lijst met Lucas vergelijkt, dan staan daar weer heel andere namen.

Het lijkt er sterk op dat Matteüs er vrij mee om is gegaan. Hij laat namen weg en werkt bewust aan een lijst van 3 x 14 geslachten.

Want dat getal 14 is en bijzonder getal. Dat is het getal van David.

In het Hebreeuws worden alleen de medeklinkers opgeschreven. David wordt dus: DVD.

Op het plaatje zie je een mok met daarop de naam David in het Hebreeuws. DVD.

En die letters hebben ook waarden gekregen. Dat zie je bij het volgende plaatje.

DVD



י	ט	ח	ז	ו	ה	ד	ג	ב	א
Yod (Y)	Tet (T)	Chet (Ch)	Zayin (Z)	Vav (V/W)	He (H)	Dalet (D)	Gimel (G)	Bet (B/V)	Alef (silent)
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
ע	ס	נ	מ	ל	כ	ב	א		
Ayin (silent)	Samech (S)	Nun (N)	Nun (N)	Mem (M)	Mem (M)	Lamed (L)	Khaf (Kh)	Kaf (K/Kh)	
70	60	50	40	30	20				
ת	ש	ק	ר	ז	ץ	פ	ף		
Tav (T)	Shin (Sh/S)	Resh (R)	Qof (Q)	Tsadeh (Ts)	Tsadeh (Ts)	Feh (F)	Peh (P/F)		
400	300	200	100	90	80				

Dat is Hebreeuwse alfabet en dat gaat van rechts naar links.

Wij beginnen altijd links en schrijven dan naar rechts.

Maar in het Hebreeuws gaat het dus precies andersom.

En die letters hebben allemaal een getalswaarde.

De eerste letter heeft de waarde 1 en de laatste heeft de waarde 400.

Maar nu gaat het om de naam David. DVD.

Nou volgens dit schema heeft de D dus een getalswaarde van 4 en de V (dat is die letter in dat gele vlak) heeft een getalswaarde van 6.

Dus DVD is een optelsom van 4+6+4. En dat is dus 14.

Het getal 14 is dus het getal van David.

Bij die eerste 14 generaties van Abraham tot David gaat het dus om David.

En daar gaat het ook om bij die tweede serie namen van veertien generaties van David tot aan de Babylonische ballingschap.

En daar gaat het ook om bij die derde serie namen van de Babylonische ballingschap tot aan Jezus Christus.

Je zou het zo kunnen zeggen: Jezus Christus is de 3x David.

Hij dé Davidszoon.

Fan wa is hy er ien?

Hij is de zoon van David.

En dan kom je weer bij vers 1, waar we het al even over hebben gehad.

Hij is eerst zoon van David en dan zoon van Abraham.

Hij is de vervulling van de belofte aan David, dat er uit zijn nageslacht een koning zal komen, die voor altijd zal zitten op zijn troon.

Nou hier is Hij. Dé Davidszoon. De drie keer David.

Geboren uit Maria.

Dat is de 5^e vrouw die Matteüs noemt.

En dat staat er heel opmerkelijk.

Wat steeds staat er dat de man die en die verwerke.

En dan wordt Jozef genoemd.

Maar dan staat er niet: En Jozef verwekte Jezus.

Nee, er staat: *Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.*

Bij haar werd Jezus verwekt.

Met andere woorden: Hier gebeurt iets bijzonders. Hier is sprake van een nieuw begin. Een nieuwe koning.

Christus.

Hij is de lang verwachte zoon van David.

Over Hem gaat het in mijn evangelie, zegt Matteüs al gelijk aan het begin van zijn evangelie.

En als je dan verder bladert naar het eind van Matteüs, dan komt daar dat koninklijke weer helemaal naar boven.

Dan is het Jezus die daar als zoon van David zegt: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. En ook die woorden: Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld.

Dat kan er maar één zeggen. De 3 x David. De koning der koningen en de Here der heren. Jezus Christus.

Halleluja.

Amen



'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'