

Onze munt bij God

Ze staan nog steeds verbaasd bij Hem.
Hij met die munt en weer ad rem.
Hebben zij dat nou goed gehoord:
Geef aan God, wat Hem toebehoort?

Langzaam maar zeker dringt het door:
Hij zet hun op een ander spoor.
Hij draagt 't volmaakte beeld van God.
Hun list mislukt, zij vangen bot.

Hij kwam niet voor belastingschuld.
Maar ging Zijn weg met veel geduld
naar Golgotha, ja, naar het kruis.
Zo geeft Hij ons een eeuwig Thuis.

Hij stierf voor ons, er is betaald.
De overwinning is behaald.
Zijn lijden aan het kruis, zijn spot,
ja, dat is onze munt bij God!

Piet Hulshof, 18 maart 2018
Bij Matteüs 22: 15-22 (Het recht van de keizer)
Kan gezongen worden op de melodie van Psalm 134